



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ(ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Η πρώτη τροποποίηση-επαναδιατύπωση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Δίου-Ολύμπου έγινε είκοσι μέρες μετά την ψήφισή του από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου τροποποιώντας το ως προς το έργο της ανάπλασης του κεντρικού δρόμου του Λιτοχώρου (Αγίου Νικολάου). Ένα έργο που θα εκτελεστεί με πολυετή δαπάνη για τρία χρόνια συνολικού ποσού 969.277 € από ίδιους πόρους μάλιστα!!!

Την ώρα

- **που** έργα υποδομής και πρώτης ανάγκης δε γίνονται αλλά ούτε και προγραμματίζονται Λιτόχωρο αλλά και σ' όλα τ' άλλα χωριά του Δήμου,
- **που** το 2016 πίνουμε νερό από το παλιό υδραγωγείο με σοβαρές συνέπειες για την υγεία και την ασφάλεια των δημοτών και τουριστών,
- **που** δεν ολοκληρώνονται τα έργα υποδομής στην επέκταση του Λιτοχώρου,
- **που** το αποχετευτικό δίκτυο στην επέκταση του Λιτοχώρου δεν έχει συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό,
- **που** δεν τελειώνει ο περιμετρικός για να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα,
- **που** ο δρόμος στο Παζάρι έχει τα κακά του χάλια με αποτέλεσμα να σχίζονται λάστιχα αυτοκινήτων και οι πλάκες να είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια των πεζών,
- **που** στην περιοχή Λούκια το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης είναι φτιαγμένο προ δεκαετιών (πριν το 1967) με σωλήνες αμιάντου,
- **που** οι παιδικές χαρές είναι όλες ρημαγμένες και ακατάλληλες για να παίζουν παιδιά ,

η Διοίκηση του Δήμου επιλέγει να κατασκευάσει ένα έργο βιτρίνας **καμιάς ΑΠΟΛΥΤΩΣ αναγκαιότητας και χρησιμότητας**, την ανάπλαση της οδού Αγίου Νικολάου.

«Όλα τα 'χε η Μαριορή, ο φερετζές της έλειπε»

Είναι καθαρό ότι ακολουθεί την πρακτική «σιντριβανιού». Δεν ιεραρχεί τις ανάγκες, δεν προτάσσει μελέτες και έργα σε καμία δημοτική ή τοπική κοινότητα με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, αλλά δίνει προτεραιότητα σε έργα για το θεαθίνα σε βάρος των έργων υποδομής.

Θυμίζουμε ότι στη συνεδρίαση 20/10/2016 για το τεχνικό πρόγραμμα του 2017 δεν έγινε κανένας απολογισμός του προηγούμενου τεχνικού προγράμματος για να γνωρίζουμε ποια έργα εκτελέστηκαν από αυτά που προβλέπονταν, ποια όχι και ποια είναι τα συνεχιζόμενα ή σε τελική ανάλυση σε ποιο ποσοστό υλοποιήθηκε το περσινό τεχνικό πρόγραμμα. (Θυμίζουμε, επίσης, ότι η παραλαβή της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία είχε δοθεί με απευθείας ανάθεση, έγινε μόνο από τη συμπολίτευση σε συμβούλιο το Μάη του 2016, όταν όλη η αντιπολίτευση απείχε λόγω της υποβάθμισης και του συνεχούς ευτελισμού της λειτουργίας του ΔΣ ως ένδειξη διαμαρτυρίας.)

Στην πραγματικότητα το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε από τη δημοτική αρχή και πέρυσι και φέτος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο μια λίστα υποσχέσεων, μια λίστα αποθήκευσης υπαρκτών αλλά και συχνά ανύπαρκτων ποσών, που υλοποιείται σε ελάχιστο βαθμό και τα περισσότερα έργα ακόμη κι όταν υπάρχουν τα χρήματα δεν ξεκινούν καν αλλά μεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά για να δίνεται η αίσθηση ότι κάτι γίνεται.

Άλλωστε το τεχνικό πρόγραμμα συντάχθηκε μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια που καθόρισε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ η οποία παρέλαβε τη σκυτάλη από τις κυβερνήσεις Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο τον οικονομικό στραγγαλισμό των Δήμων. Τεράστια είναι και η ευθύνη της δημοτικής αρχής που αδιαμαρτύρητα διαχειρίζεται αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική σαν καλός τοποτηρητής της κυβέρνησης.

Η πολιτική αυτή βρίσκεται στα πλαίσια της πολιτικής της ΕΕ περί οικονομικής αυτονομίας των Δήμων, που στα απλά ελληνικά σημαίνει «Ξεχάστε τις επιχορηγήσεις, όποιος Δήμος θέλει έργα βάζει νέους φόρους και τα εκτελεί». Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα βαθύτατα αντιλαϊκό και σε καμιά περίπτωση δεν απαντά στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της περιοχής μας και βρίσκεται πολύ μακριά από την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Τα χρήματα που προϋπολογίζονται ίσα – ίσα αρκούν να μπαλώσουν κάποιες τρύπες και να «μαυρίσουν» με ασφαλτο κάποια ελάχιστα τμήματα του πεπαλαιωμένου οδικού δικτύου.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Δίου-Ολύμπου καλεί τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τον αγώνα για την ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και να διεκδικήσουν έργα που έχουν ανάγκη οι λαϊκές οικογένειες. Σήμερα επιτακτικά απαιτούνται άμεσα μέτρα και παρεμβάσεις στην αντιπλημμυρική προστασία, στην άρδευση και ύδρευση, στα αποστραγγιστικά – αποχετευτικά δίκτυα, στη διαχείριση των απορριμμάτων, στην αντισεισμική προστασία, στο απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο, στη σχολική στέγη, έργα για τα ΑΜΕΑ κ.α.

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Δίου-Ολύμπου

Κατερίνα Κουρίτα