

Προς Μητροπολίτη, νυν και πρώην βουλευτές, νυν δημάρχους και υποψήφιους, αντιπεριφερειάρχη, πολιτευτάδες κ.λ.π. για το αυριανό μνημόσυνο στο Λιτόχωρο υπέρ των παλικαριών που θυσιάστηκαν την ημέρα των εκλογών για να μην περάσει ο κομμουνισμός

ΣΤΥΓΕΡΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ

Όλους εσάς θέλω να σας δω αύριο στο Λιτόχωρο, όπως βλέπω κάθε χρόνο τον πρώην βουλευτή Πιερίας, τον Νίκο τον Κάκκαλο. Για όσους θέλουν να γνωρίζουν εις βάθος τοπική ιστορία και όχι επιφανειακά και δεν αναμασούν σαν συνοδοιπορικά

μηρυκαστικά την χοντροκομμένη κομμουνιστική προπαγάνδα, ας μάθουν ότι το πρώτο αθώο θύμα που κατακρεούργησαν οι κομμουνιστές στο Λιτόχωρο λεγόταν...

ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Γεώργιος Κάκκαλος. Σφαγιάστηκαν πολλοί Λιτοχωρίτες και Λιτοχωρίτισσες από τους κομμουνιστές, μόνο και μόνο γιατί δεν ήταν κομμουνιστές, αλλά Έλληνες. Χαρακτηριστική είναι η άγρια σφαγή δύο έφηβων κοριτσιών από τους μανιακούς δολοφόνους κομμουνιστοσυμμορίτες, των αδελφών Γιαννουλόπουλου. Τι έφταιξαν σε αυτούς τους εγκληματίες αυτά τα κορίτσια των 16 και 17 χρονών και τα σφαγίασαν; Ο παπα-Βαγγέλης ο Βλαχόπουλος που τον έσυραν δεμένο από τα γένια επί ώρες μέσα στα χιόνια πίσω από το άλογο, τον βασάνισαν φρικτά και τον κατακρεούργησαν, τι τους έφταιξε τους μακελάρηδες; Τον Φιλώτα, τον Νικολάου, τον πρόεδρο της κοινότητας του Λιτοχώρου, τον Λείνα, την Μαρία Κανιού, τον Φούντα, τον Παπαδημητρίου και τόσους άλλους Λιτοχωρίτες και Λιτοχωρίτισσες που σφαγίασαν οι ξενοκίνητοι εθνοπροδότες κομμουνιστοσυμμορίτες, γιατί τους δολοφόνησαν; Δεν έχουν τελειωμό οι κτηνωδίες που διέπραξαν σε βάρος του λαού μας. Ένα μνημόσυνο για όλα αυτά τα αθώα θύματα του Λιτοχώρου; Ένα μνημείο με τα ονόματα των αθών θυμάτων της κομμουνιστικής θηριωδίας; Γιατί;

Να παραστείτε και να τιμήσετε λοιπόν αύριο τη μνήμη των παλικαριών που έπεσαν στη μάχη κατά του κομμουνισμού την ημέρα των εθνικών εκλογών του 1946. Το ελληνικό αίμα που χύθηκε και πότισε το χώμα του Λιτοχώρου και το δέντρο της ελευθερίας για να μην μετατραπεί σε ρωσόδουλη κομμουνιστική δικτατορία η Ελλάδα, για να μπορείτε όλοι εσείς να εκλέγεσθε και να αποκαλείσθε αιρετοί. Στις εκλογές που εσείς οι αιρετοί αρέσκεστε κάθε τόσο να διατυμπανίζετε με στόμφο ως ημέρα της Δημοκρατίας έπεσαν οι ηρωικοί νεκροί στις 31 Μαρτίου 1946, ημέρα έναρξης του αιματηρού συμμοριτοπολέμου που θα έφερνε τον διαμελισμό της Ελλάδας, αν δεν θυσιάζονταν οι μαχητές αντικομμουνιστές, τα νιάτα του λαού μας. Οι κομμουνιστές απείχαν από τις εκλογές εκείνες και επέλεξαν να ξεκινήσουν το αιματοκύλισμα του ελληνικού λαού από το Λιτόχωρο, ώσπου να τους συντρίψει ο Εθνικός Στρατός στον Γράμμο και το Βίτσι τον Αύγουστο του 1949.

Αν είστε λοιπόν δημοκράτες όπως λέτε, θα είστε όλοι αύριο εκεί στην επιμνημόσυνη δέηση για να τιμήσουμε αυτούς που θυσιάστηκαν και έπεσαν υπέρ της πατρίδος και της ελευθερίας, αμυνόμενοι κατά των εχθρών της Δημοκρατίας σταλινικομμουνιστών, θαυμαστών και νοσταλγών του Στάλιν.

Αν δεν θυσιάζονταν αυτά τα παλικάρια της Ελλάδας και δεν κρατούσαν στην μάχη, παρόλο τον ύπουλο αιφνιδιασμό που δέχτηκαν μέσα στη νύχτα από τους πάνοπλους συμμορίτες, οι κομμουνιστές θα σφαγιάζαν όλους τους αντικομμουνιστές του Λιτοχώρου και θα το πυρπολούσαν. Θα προκαλούσαν κι άλλα θύματα και θα βύθιζαν κι άλλο στο αίμα τον Λιτοχωρίτικο λαό. Να είστε όλοι εκεί λοιπόν αύριο για να τιμήσουμε τους υπερασπιστές του Λιτοχώρου.

ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΗΡΩΟ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1946