



Δεκέμβρης 1943. Ο ΕΛΑΣ ανατινάζει δρόμο στον Όλυμπο και κάνει δύσκολη την πορεία του γερμανικού στρατού

Κάτοικοι της Πιερίας

Τι ήταν αυτό που οδήγησε την ανθρωπότητα στο Β' παγκόσμιο πόλεμο, στα πενήντα εκατομμύρια νεκρών και τις τεράστιες καταστροφές;

Ο πόλεμος αυτός δεν ήταν αποτέλεσμα των αποφάσεων ενός προσώπου. Το ναζιστικό-εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα αναρριχήθηκε στην εξουσία με τη βοήθεια της σοσιαλδημοκρατίας και την αμέριστη συμπαράσταση και την ενίσχυση των Γερμανών βιομηχάνων, της γερμανικής άρχουσας τάξης.

Ήταν η πολιτική απάντηση της ευρωπαϊκής πλουτοκρατίας, όχι μόνο της γερμανικής, στην οικονομική κρίση του καπιταλισμού.

Στην Ουγγαρία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα τα φασιστικά και φιλο-φασιστικά καθεστώτα πήραν την εξουσία για να βοηθήσουν το καπιταλιστικό σύστημα να ξεπεράσει την κρίση του. Αυτή η προσπάθεια είχε και άλλους δυο στόχους

Το ξαναμοίρασμα του κόσμου ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη και την επίθεση ενάντια στο πρώτο εργατικό κράτος, τη Σοβιετική Ένωση.

**Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες που υπέστη την επίθεση της Ιταλίας και αργότερα της Γερμανίας. Αναλογικά με το μέγεθος της, ήταν από τις χώρες που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές και λεηλασία.**

Τον καιρό της κατοχής υπήρξαν Έλληνες δωσίλογοι-εθνικιστές που φορούσαν τη γερμανική στολή και συνεργάζονταν με τον κατακτητή. Και αυτό στο όνομα της πατρίδας και του έθνους. Γνωστό το μασκάρωμα.

Το ίδιο μασκάρωμα επιχειρούν και σήμερα κάποιοι που θαυμάζουν το Χίτλερ, χαιρετούν φασιστικά και εμφανίζονται οπαδοί της αμερικανο-κινητής δικτατορίας.

Ο καπιταλισμός όμως, μέσα από την καταστροφή, βγήκε από την κρίση. Τα λαϊκά στρώματα ήταν που πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος, ενώ οι πλουτοκράτες (και οι Έλληνες), ανεξάρτητα αν ήσαν με την πλευρά που έχασε ή νίκησε, κερδοσκόπησαν πάνω στη δυστυχία.

### **Η Κατερίνη ελεύθερη**

Στις 26-10-1944 ο γερμανικός στρατός κατοχής, κάτω από τα χτυπήματα του ΕΛΑΣ, της μόνης ένοπλης αντιστασιακής οργάνωσης στην Πιερία, και κάτω από τα χτυπήματα του κόκκινου στρατού, έφευγε ηττημένος από την Κατερίνη.

Στη δημιουργία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ πρωτοστάτησε το ΚΚΕ, που έδωσε τα καλύτερα παιδιά του στον αγώνα, την ώρα που τα αστικά κόμματα και ο βασιλιάς έφυγαν στην Αίγυπτο ενώ η δωσίλογοι-εθνικιστές συνεργάζονταν με τον κατακτητή.

Σήμερα που ο φασισμός ξανασηκώνει κεφάλι, πάνω στο έδαφος της ανοχής και υποστήριξης μέρους του αστικού κράτους και της πλουτοκρατίας, είναι επίκαιρος, όσο ποτέ άλλοτε, ο γιορτασμός της απελευθέρωσης.

Είναι επίκαιρος γιατί μας θυμίζει τη μεγάλη αξία που έχει ο αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννάει, δηλαδή τον καπιταλισμό.

Ιδιαίτερα στις μέρες μας οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο, για τα συμφέροντα των πολυεθνικών ομίλων, βάζουν σε κίνδυνο την Ειρήνη και την ασφάλεια των λαών της περιοχής

Η μόνη λύση που θα προστατεύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας είναι η απεξάρτηση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκλωβίζουν κάθε προσπάθεια υπεράσπισης της ανεξαρτησίας της χώρας μας.

Είναι επίκαιρος γιατί μας θυμίζει και μας εμπνέει στον αγώνα υπεράσπισης των δικαιωμάτων, του βιοτικού επιπέδου και της υγείας του λαού που πλήττονται από την καπιταλιστική κρίση.