

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 23 Νοεμβρίου 1953, στις 08.00 το πρωί. Το ζώδιό μου είναι Τοξότης, με ωροσκόπο Τοξότη. Έρχεται από την τελευταία μέρα του Σκορπιού. Ο πατέρας μου ήταν ο Κωνσταντίνος Μητρούδης, που ήρθε από την Πόλη. Η μητέρα μου είναι η Φωτεινή, κόρη του Θεόφιλου Περπερίδη, ο οποίος ήρθε από την Τραπεζούντα του Πόντου.

Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασα στην Αθήνα. Στην ΑΣΟΕΕ. Από το 1970 έως το 1974. Το πρωί πήγαινα στα μαθήματα και το βράδυ στις συναυλίες που έδινε ο Πάνος Γαβαλάς με τη Ρία Κούρτη στο κέντρο «Πανόραμα» στην οδό Αχαρνών. Το 1973 συμμετείχα στην επανάσταση «των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων», στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, είμαι ένας από τους ήρωες του Πολυτεχνείου. Δεν είμαι όμως κομμουνιστής. Ούτε φασίστας είμαι. Ήμουν και είμαι αναρχικός! Όχι της Αριστεράς, ούτε και της Δεξιάς. Αναρχικός του Κέντρου είμαι. Ίσως ο μοναδικός.

Το 1974 γύρισα στη Θεσσαλονίκη και το 1976 παντρεύτηκα τη Νικούλα. Κάναμε μαζί τρία κορίτσια. Τη Φαίη, την Τόνια και τη Νάντια. Είναι όλες αστέρια και κούκλες. Το 1988 χώρισα με τη Νικούλα. Από τότε την αγαπώ περισσότερο.

Επαγγελματικά ασχολήθηκα, καταρχάς, με την οικογενειακή επιχείρηση που ήταν η αντιπροσωπεία της BMW.

Το 1976 μαζί με την οικογένεια Καζάζη πήρα και την αντιπροσωπεία της Renault. Το 1978 μαζί με την οικογένεια Βάρβογλη πήρα την αντιπροσωπεία της Skoda. Το 1981 μαζί με την οικογένεια Ρομπόπουλου δημιουργήσαμε τη Renault δυτικής Θεσσαλονίκης. Είχα και τα ραδιοκαστόφωνα αυτοκινήτων Blaupunkt για όλη την Ελλάδα. Το 1996 αγοράσαμε μαζί με τον Γιάννη Καζάζη, τον φηλά τον αδερφό της Νόρας, το εργοστάσιο των χαλιών «Πέρσικα», από την οικογένεια Βαλτάρα.

Το έτος 2000, αφού πούλησα τα πάντα στη Θεσσαλονίκη, έφυγα οικονομικός μετανάστης στην Αθήνα. Έκει με συνέταιρο πάλι τον Γιάννη Καζάζη δημιουργήσαμε την εταιρία leasing και χρονομισθώσεων αυτοκινήτων «Lease Brokers». Το 2004 ξεκίνησα να φτιάχνω σπίτια για τους Ρομά, χρησιμοποιώντας τα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που τους έδινε ο Κώστας Σημίτης. Το 2007, πάλι μαζί με τον Γιάννη Καζάζη, έκανα ένα οικισμό στη Σκοτίνα Πιερίας. Ήσως το ωραιότερο συγχρότημα της Ελλάδας, με 46 σπίτια.

Το 2010 ο Γιωργάκης Παπανδρέου μου είπε:

«Σταμάτα να δουλεύεις άλλο, λεφτά έχουμε».

Στη ζωή μου ξόδεψα πολλά λεφτά. Λέγεται ότι έφαγη μια περιουσία. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δύο περιουσίες έφαγα. Μία τα χρήματα που βρήκα και άλλη μία αυτού που έφτιαξα μόνος μου.

Τώρα δεν έχω χρήματα, αλλά είμαι πλούσιος. Αλίμονο σ' αυτούς που έχουν χρήματα, αλλά είναι φτωχοί.

Η υγεία μου είναι κλονισμένη. Είμαι χάλια, αλλά δύξα τω Θεώ αντέχω, γιατί παίρνω όλα μου τα φάρμακα και τρώω προσεκτικά. Ο γιατρός μου απαγόρευσε τρώω μπιτόχι αλά ρους, φιλετάκια Στρογκανόφ και ράσικη σαλάτα. Φοβάται μην κλονιστούν οι πολιτικές μου πεποιθήσεις. Κουράζομαι γρήγορα. Λυπάμαι πολύ τους

ανθρώπους, συγκινούμαι εύκολα και κλαίω. Δεν φοβάμαι τίποτα, μόνο τους βλάκες.

Χόμπι μου ήταν το τένις και το σκι. Τώρα είναι το τάβλι και η μπιρίμπα. Αυτόν τον καιρό ζω μόνος μου στη Σκοτίνα και γράφω. Δική μου επιλογή. Αγαπώ πολύ τις γυναίκες, κυρίως αυτές που πέρασαν από τη ζωή μου, γι' αυτό δεν έχω πλέον καμία.

ΨΙΘΥΡΟΙ ΨΥΧΗΣ

ΠΕΡΑΣΑ ΚΑΛΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ. Δεν έχω κανένα παράπονο. Τα έζησα όλα. Τα έκανα όλα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Εκτός από ομοφυλόφιλος. Δική μου επιλογή ήταν αυτή η άρνηση. Μπορεί να έκανα λάθος. Δεν θα το μάθουμε ποτέ!

Επισκέφτηκα πολλούς τόπους, αλλά δεν γύρισα όλο τον κόσμο. Ο λόγος είναι ότι ήμουν ερωτευμένος με την Ελλάδα. Εάν δεν έχεις γνωρίσει όλη την Ελλάδα, τι να δεις!

Το πεπρωμένο μου με πήγε ακόμη και στη φυλακή. Για μικρό χρονικό διάστημα, εβδομήντα πέντε ημερών, το Σεπτέμβριο του 2017. Χωρίς, όμως, να έχω καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα. Ήταν ωραία και πρωτόγνωρη εμπειρία. Το έζησα και αυτό.

Στο τέλος της διαδρομής τα βήματά μου με οδήγησαν κάτω από τον Όλυμπο, για να γράψω αυτό το βιβλίο. Ήξερα ότι θα συμβεί αυτό. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Έφτασε η ώρα μόνη της. Νιώθω να είμαι πλήρης. Δεν στερήθηκα τίποτα. Χαράματα ξύπνησα μερικές φορές, μόνο για να πάω στο φάρεμα. Δεν μου λείπει τίποτα και δεν φοβάμαι το θάνατο. Ο θάνατος είναι αυτός που σε οδηγεί στον κόσμο των αθανάτων.