



ΙΕΡΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΙΤΡΟΥΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ &
ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022

† ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και
Πλαταμῶνος
Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς
Πιερίας

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Σκύβουμε μέ δέος καί μέ εὐλάβεια στή φάτνη, ὅπου
γεννήθηκε ὁ Χριστός. Ἐπιθυμοῦμε νά προσκυνήσουμε
τόν Λυτρωτή τῆς Οἰκουμένης, συνεπαρμένοι ἀπό τό
μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας καί τῆς ἄπειρης
ἀγάπης.

Γονατίζουμε στήν πρόχειρη στέγη τῶν ἀλόγων ζώων,
πού ἔγινε

- τόπος τῆς φανέρωσης τῆς «καινῆς κτίσεως»,
- τόπος συνάντησης τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο,
- τόπος ὅπου ὁ Θεός σαρκώθηκε καί ὁ ἄνθρωπος
θεώθηκε καί λυτρώθηκε.

Ἡ προσέγγιση καί τό προσκύνημα στή Φάτνη τῆς
Βηθλεέμ δέν θά πρέπει νά ἀποτελεῖ μιά συμβατική ἢ
ἐθιμοτυπική πράξη.

Ἡ φάτνη, πού δέχτηκε καί φιλοξένησε τό θεϊκό
Βρέφος, ἔχει μιά ἀφάνταστη καθαρότητα καί
μοναδικότητα. Κρύβει ἕνα ἀσύλληπτο κι ἀνερμήνευτο
μυστήριο.

Μητροπόλεως 6
601 31 Κατερίνη

E-mail: mkitrous@hotmail.com

Τηλέφωνον: 23510 45085
Τηλεομοιότυπον: 23510 78044

www : imkitrous.gr

Τό βρέφος πού περιβλήθηκε τά φτωχά σπάργανα καί ἀναπαύτηκε πλάι στά ἄλογα ζῶα, εἶναι

- ὁ ὑπερούσιος Λόγος,
- ἡ ἄπειρη Ἀγιότητα,
- ἡ ἀπρόσιτη Θεότητα, ἐνωμένη μέ τήν ἀνθρωπότητα,
- ὁ νέος Ἀδάμ,
- τό πρόσωπο τῆς ἀναφορᾶς καί τῆς ἔμπνευσῆς μας.

Ἡ φάτνη ἀποτελεῖ γιά ὅλη τήν οἰκουμένη τήν ἀνεξάντλητη δεξαμενή τῆς ἀγάπης καί τῶν ποικίλων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ. Τήν πύλη τή «μετάγουσα» ἀπό τό σκότος τῶν ἀδυναμιῶν καί τῶν παθῶν μας στό φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ὥρα τοῦ «τέλους» γιά τόν παλαιό κόσμο καί ἡ ὥρα τῆς «ἐκκίνησης» γιά τή ζωή τῆς ἀλήθειας καί τῆς κοινωνίας μέ τόν ὑπερούσιο Θεό.

Ἡ φάτνη μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπό τήν ταραχή τοῦ κόσμου καί μᾶς βάζει στήν ἀτμόσφαιρα τῆς γαλήνης, τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ δέν ἤχοῦν ἀπειλές καί ταραχές. Δέν διαπλέκονται συμφέροντα. Δέν μεθοδεύεται ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπινου μόχθου καί τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξης. Τό ἀγγελικό μήνυμα σαλπίζει στήν ἀνθρωπότητα τήν εἰρήνη.

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη». Τό μεγάλο αὐτό δῶρο, τή θεμελίωση τῆς εἰρήνης στίς παραγμένες ἀνθρώπινες ψυχές καί κοινωνίες μας, τό προσφέρει ὁ σαρκωμένος Θεός σέ ὅλη τήν οἰκουμένη.

Ὁ Γεννηθεῖς Χριστός

- Ταπεινώθηκε, λαμβάνοντας μορφή δούλου.
- Ἀπόθεσε ὅλο τό θεϊκό μεγαλεῖο Του.
- Ἦλθε κοντά μας.

- Στάθηκε πλάι μας.
- Άνοιξε διάλογο μαζί μας.
- Χρησιμοποίησε σχήματα και εικόνες από τις καθημερινές μας εμπειρίες.
- Δέχτηκε να μπει στον ρυθμό τών δικών μας συνηθειών, στην όδοιπορία, στην περιπέτεια, στον διωγμό, στον θάνατο.
- «Πτώχευσε» Εκείνος, για να πλουτίσει όλους έμας, μέ τά ανεξάντλητα πλούτη τής απόλυτης αλήθειας και τής θεϊκής αγάπης.

Ή Φάτνη μᾶς φέρνει κοντά στό Μυστήριο τής Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ.

Ή Γέννηση τοῦ Θείου Βρέφους ἐγκαινιάζει μιά νέα σχέση μέ τόν Πλάστη, τόν Λυτρωτή μας. Μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά καταλάβουμε τό μέγεθος τής ταπείνωσης καί τοῦ ἐλέους τοῦ Χριστοῦ.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κίτρος Γεώργιος